



Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Dergisi

EDİTÖRDEN

Gülhane ismiyle, tarih, kültür ve sağlık alanlarının sosyal konuları ile ilgili çalışmak yuziyirmi yili askin tarihiyle Milletimize mal olmus bu isim catisi altında bulunan biz Gülhanelilere tarihin yüklediği bir görevdi. YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar'ın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kurucu Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile istişareleri neticesinde, uzun vadeli bir calisma planlanmasi ongorulmustu. Kurucu Rektörümüz Prof. Dr. Cevdet Erdöl tarafından tarafıma akademik sureli bir yayın calismasi ile bu tarihi görevi yerine getirme talimatı sonucunda kurduğumuz Gülhane Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Dergisi'nin ilk sayısı 2024 yılının Mayıs sayısı ile okuyucularıyla buluşmuştu. İlk sayının yayımlanması akabinde ISSN alma ve diğer yayım süreçleri yürütülürken, dergimizin Üniversitemiz bünyesine alınması ile ilgili işlemler gerçekleştirilmiştir. Dergimizin yayımcısı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kemalettin Aydın olacak sekilde dergimiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliye olmuştur. Dergimizin adına da Üniversitemiz eklenerek "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Dergisi" olarak değiştirilmiştir.

Bu sayıda beş araştırma makalesi yer almaktadır. Orta Çağ İslam dünyasında yazılmış eserler, biyoetik tarihi, Osmanlı arşiv belgelerinde kolera, veterinerlik tarihi, Yeni Asur dönemi tıbbi konularında çalışmalar yer almaktadır. Ayrıca kadın mutilasyonu hakkında "Desert Flow" isimli filmin eleştirel anlatısı yer almaktadır.

Bulduğumuz coğrafyada yaşadığımız gelişmeler, Anadolu insanı olarak tarihin bize önemli bir vazife yüklediğini, içinde bulunduğumuz günlerde çok daha açık olarak gösterdi. Bir hatıramı bu vesile ile okuyucularımızla paylaşmak istiyorum. 2013 yılının Aralık ayında Suudi Arabistan Cidde şehrinde, Dünya Askeri Tıp Cemiyeti'nin (ICMM) düzenlediği bir kursa katılmıştım. Askeri hastanede ders arasında kahve içerken bir Suud subayı yanıma gelerek İstanbul Türkçesiyle "Selamünaleyküm Yüzbaşım, hoş geldiniz" dedi. Çok şaşırdım. "Hoş bulduk, da siz nasıl böyle Türkçe konuşuyorsunuz?" diye mukabelede bulunarak hayretimi izhar ettim. Büyük dedesinin Osmanlı ordusunda zabıt olduğunu, bu bölgeye tayinle geldiklerini, 1. Dünya Savaşı patlak verince geriye dönemeyerek Arabistan'da kalıp yerleştiklerini anlattı. Yani öz be öz Türk olan bu Suudi zabıt, iki kuşak öncesinde Türk ordusundaki bir komutanın torunuydu ve anadili olan Türkçeyi benim gibi konuşuyordu.

Bu hatıram, maalesef ve maateessüf, Filistin'de ciğersiz hadiseler yaşadığımız bu günlerde beni şöyle bir tefekküre sevk etti: Bir savaşa girsek ve Türkiye coğrafyasından bir yer Allah korusun elimizden çıksa, mesela yaşadığımız güzel başkentimiz Ankara'mızdan ayrı düşsek, bir kısım torunlarımız bu coğrafyada kalıp bir kısmı başka yerlerde yaşasa, yüzyıl sonraki ahfadımız "Ankara bizi enterese etmez, kim var, kim kime zulmediyor benim meselem değil" gözüyle bakabilir mi? Bu hâl bizlerin kemiklerini sıplatmaz mı?

Medeniyetlere beşik olmuş ve tıp dünyasındaki gelişmeler açısından her çağda dünyaya liderlik yapmış bu coğrafyadaki tarihin bize verdiği vazifenin bir parçası da "Gülhane" ismiyle Anadolu'da yaşanan kadim tıbbi olayları araştırmak ve ortaya çıkarmak olsa gerektir ki dergimizin bu ihtiyacı deruhte edeceğine ümit ediyoruz. Meslektaşlarımızın bu anlamlı oluşumun devamı için desteklerinin devamını bekliyoruz. Saygılar sunarım.

Doç. Dr. Eray Serdar YURDAKUL

Gülhane Tıp Tarihi ve Tıp Etiği Dergisi Editörü